

Christina Israelsson

CARL LINNEUS – UTFORSKAREN

## En dröm slår in

Carl jublade! Han visste inte hur det gått till, men hans dröm hade plötsligt gått i uppfyllelse. Det fanns dock de, som började bli avundsjuka. Carl var bara en fattig och okänd student, varför skulle han äras på detta sätt? I föreståndarens uppgifter ingick att demonstrera trädgården för studenter. Sådant skulle göras av professorn själv, inte av en 23-årig elev!

Men protesterna tystnade ganska snart. För ingen kunde tvivla på, att Rudbeck valt rätt man för uppdraget. Carl gick med liv och lust in för att rusta upp den gamla parken. Och flera dagar i veckan tog han emot studenter, som han undervisade i växtläran. Han var rolig och underhållande och delade generöst med sig av allt han kunde och ryktet spred sig snabbt. Åhörarskaran växte för var dag. Den gamle Rudbeck hade haft 80 elever i publiken. När Carl skulle demonstrera, trängde sig 400 personer in genom grindarna och då blev det trångt i trädgården. Man pratade om hans intressanta föreläsningar i hela stan och även utanför dess gränser. Studenter började åter strömma till Uppsala för att läsa medicin. Carls inflytelserike vän Celsius såg till, att han fick undervisa på riktigt mot betalning. Han började bli känd och tjänade pengar.

## Utvald för statligt uppdrag

Carl levde under den tid, som kallas upplysningstiden. Människor hade fått kännedom om stora vetenskapliga upptäckter, som gjorts och ingenting av det man trott förr var längre självklart och bestämt. Ostindiska Kompaniets fartyg kom seglande från främmande land med varor, som man inte visste fanns och sjömännen berättade om främmande folk och länder långt borta. Världen var mycket större, än man förstått